
ZIE Jezus

IDENTITEITSBEWIJS • VPE
2021

*"Laat ons oog daarbij
alleen gericht zijn
op Jezus"*

Gebed

Hemelse Vader

U heeft opnieuw tot ons gesproken
over *de passie van Uw hart;*
Uw geliefde Zoon, *Jezus Christus*

Het heeft ons verpletterd
en onze *harten brandend* gemaakt
van liefde voor Jezus Christus
Het gaat alleen om Hem
Buiten Hem is er niets
Dit is Uw boodschap
voor ons allen.

Uw Geest laat ons Christus zien en hoe!
Het verandert ons opnieuw en opnieuw
Halleluja!

Hemelse Vader

Wij hebben U gehoord
De Here Jezus is *adembenemend!*
en U vernieuwt ons in Hem!
Hij is *God én Mens*
die stierf aan het kruis
wat een wonder!
Sela

Verheerlijk Uw Naam in ons

Hemelse Vader

Wij bidden voor onze gemeenten dat
Uw Geest ons opnieuw beweegt
en tot *vurige getuigen* zal maken van Christus.
Maak Uw Naam groot in ons
Vervul onze harten en gedachten radicaal
met Uw Zoon Jezus
en niets...anders

Amen.

"De Here Jezus is
adembenemend en U
vernieuwt ons in Hem"

ZIE Jezus

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen
en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de
Schrift zegt: Stromen van levend water zullen
uit zijn binnenste vloeien.

Joh 7:37-38

1 Inleiding

HET IDENTITEITSBEWIJS

Zie Jezus!

Voor je ligt het Identiteitsbewijs van de Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten (VPE). Je leest waarover we ons als beweging intens verheugen, maar ook waar we pijn ervaren en uitdagingen zien. We laten zien waar wij ons samen met jou aan willen verbinden! Het is samengevat in twee simpele en tevens super radicale woorden: Zie Jezus! Wij verlangen naar gemeenten en leiders die vol van Jezus zullen zijn en voor wie Jezus alles is. Daarom dagen we jou uit: Zie Jezus!

Jezus herontdekt

Na 50 jaar Christus kennen heb ook ik (Machiel) Hem mogen ontdekken op een totaal nieuwe manier. De afgelopen periode ben ik zo onder de indruk gekomen van wie Jezus is, dat ik niet meer dezelfde ben! Halleluja. Door diverse ontmoetingen met God heeft Hij opnieuw de schijnwerper op Jezus Christus gezet. Jezus is ALLES. Buiten Hem is er NIETS! Hij daagt ook mij uit: Zie Jezus!

Jezus is alles

Deze verpletterende waarheid, "Jezus is ALLES. Buiten Hem is er NIETS!", heeft grote implicaties. Op ons persoonlijke leven, onze gezinnen en het leiderschap binnen onze gemeenten. Laat dat eens tot je doordringen...

Jezus' bediening was er in de eerste plaats op gericht om de wil van de Vader te doen en Zijn hart te openbaren aan ons. Hij gaf ons het grote gebod en de grote opdracht mee als opdracht en missie. Als VPE willen we deze twee in het centrum houden van onze beweging.

Het Grote Gebod: liefde worden...op Jezus gaan lijken

De Grote Opdracht: alle volken bereiken & discipelen van Jezus maken

Heilige Geest maakt het onmogelijke mogelijk

We realiseren ons dat deze opdrachten onmogelijk te volbrengen zijn uit eigen kracht. We mogen er niks aan af doen, hoe radicaal en pijnlijk ook. Maar bij God worden onmogelijke dingen mogelijk door de kracht van Zijn Geest! Daarom zijn we dorstig, hongerig, en brandend willen we niks anders dan Hem in alles aanwezig hebben. We hebben niet de luxe iets van Hem te missen en verlangen daarom over te stromen van de Geest van Jezus.

De Vader deelt zijn hart: Zie mijn Zoon Jezus
De Geest maakt dat mogelijk: zie de Zoon...zie Jezus
Gods woord openbaart Jezus Christus...zie Jezus

Ons verlangen

Het is ons diepe verlangen dat onze beweging, bestaande uit leiders en gemeenten, vol zullen worden van Jezus. Onze blik is daarom gericht op Jezus.
Mensen, houd je vast... wees gewaarschuwd... Je gaat veranderen. Je wordt extreem Christocentrisch, totaal Jezus-gericht. Net als wij! Zie Jezus!

Namens het Landelijk Leiders Team, Machiel Jonker



Ons hartsverlangen

Het is ons diepe verlangen dat onze beweging, bestaande uit leiders en gemeenten, vol zullen worden van Jezus. Onze blik is daarom gericht op Jezus. Mensen, houd je vast... wees gewaarschuwd... Je gaat veranderen. Je wordt extreem Christocentrisch, totaal Jezus-gericht. Net als wij! Zie Jezus!

Ons historisch erfgoed

WAT NEMEN WE MEE

Handelingen

Gods Geest ging verder na het boek Handelingen. Het is een boek dat niet eindigt met "Amen", maar met: "Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus, in alle vrijmoedigheid, ongehinderd". Gods Geest schrijft door ons heen verder aan dit boek.

De kerk van alle eeuwen

We zien onszelf als deel van de Kerk van alle eeuwen, de Kerk die God al die tijd is blijven bouwen. En die ondanks enorme misstappen zelfs in onvolmaakte versie echt het licht van de wereld is geweest. Mensenrechten, opkomen voor de zwakken, het juiste klimaat voor de wetenschap. Waar Jezus écht Koning werd, kwam een stukje hemel terug op aarde, en kwamen gebroken aardbewoners in de hemel. We zijn dankbaar christen te mogen zijn! We hebben veel te danken aan de rooms-katholieke kerk, die het Woord bewaard heeft. Aan de Reformatie, die Gods Woord weer centraal stelde. We staan ook in de stroom van John Wesley, die herontdekte dat heiliging en volharding tot het einde noodzakelijk zijn op de smalle weg naar het leven. Aan de bredere evangelische beweging, die vast is blijven houden aan Gods Woord temidden van vrijzinnigheid, en de toewijding aan wereldzending en evangelisatie.

De Pinksteropwekking

We zien onszelf als onderdeel van Gods beweging door de eeuwen heen. Met name de beweging die rond 1900 op gang kwam doordat mensen in de Azusa Street in Amerika de doop in Geest en vuur zochten. God antwoordde met het vullen van harten van massa's mensen uit alle culturen met onverklaarbaar vuur uit de hemel. De Pinksterbeweging begon als pure opwekking en explodeerde door vurige zendingssijver met grote kracht. Wereldwijd is de laagste schatting nu 650 miljoen mensen, een kwart van alle christenen.

Nederland

In ons land werd niet gestreefd naar een eigen denominatie, maar door de aanvankelijke scepsis bij de andere kerken ontstonden er toch pinkstergemeenten. De beweging groeide verder door de komst van T.L. Osborn in de jaren '50, alsook met de immigranten uit andere delen van de wereld die daar ook het pinkstervuur hadden ontvangen.

Samengaan

In 2002 fuseerden twee stromingen, de Volle Evangeliegemeenten Nederland en de Broederschap van Pinkstergemeenten, tot de VPE. Internationaal werd/bleef de VPE lid van de wereldwijde Assemblies of God, 's werelds grootste Pinksterdenominatie. Door Gods genade is de VPE nu aanvaard als geloofwaardig en gerespecteerd vertegenwoordiger van de Pinksterbeweging in Nederland. We beseffen heel goed dat dit kostbare dat ons is toevertrouwd zorgvuldig gekoesterd moet worden.

En nu...

We hebben Gods Geest horen spreken. Zie Jezus! We voelen Zijn aansporing om onze leiders, gemeenten en land te doordrenken met de tegenwoordigheid van Jezus. We omarmen Zijn gebod en opdracht terwijl we onze blik op Hem gericht blijven houden. Zijn Geest vuurt ons aan: Zie Jezus!

A black and white photograph of a person from the back, wearing a dark sweater and jeans, standing on a beach. They are holding a dark folder or book in their right hand. A suitcase is on the ground next to them. The background shows the ocean and a cloudy sky.

*"Wij zijn het vervolg van
wat Gods Geest begon
in Handelingen!"*

ZIE Jezus

Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.

·2·

Wie is Jezus

WAT ONS VERHEUGT EN RAAKT



Jezus is Redder

God heeft in Jezus de wereld volkomen redding aangeboden. Wat zijn we enorm dankbaar voor onze redding. Hoe langer we Hem kennen, hoe te meer raken we in verwondering over het grote geschenk van Vader God in zijn Zoon. Wat zijn we dankbaar als we zien hoe verloren mensen Christus vinden in de vergeving van zonden. Feest in de hemel en feest in onze gemeenten.

Wat raakt ons

Tegelijk voelen we de pijn van een veel te leeg doopbad, van weinig levend getuigenis van onze redding en onze Redder. We voelen pijn als velen in Nederland en Europa de schouders ophalen als het Evangelie wordt gebracht. Of nog erger...als Christenen de schouders ophalen als het gaat om verloren mensen.

Onze toewijding: wij zijn missionair

We wijden ons toe aan de Opdrachtgever van de Grote Opdracht om Zijn getuigen te zijn. We willen onze gemeenten helpen om actieve getuigen te zijn in de wijk, in het dorp of in de stad. We willen onze gemeenten ook helpen om nieuwe gemeenten te stichten in Nederland en in Europa.



Jezus is de Gekruisigde Heer

Hij is de gekruisigde en opgestane Heer. Hoe onvoorstelbaar groot is Gods liefde en genade in Jezus geopenbaard. Hoe onvoorstelbaar groot is Jezus' liefde voor de Vader. Waarachtig God en waarachtig Mens, die uit liefde en gehoorzaamheid stierf voor onze zonden.

Het kruis is **voor** ons, maar het werkt ook **in** ons. Hoe ruw en "dwaas" en aanstootgevend is dat kruis! Maar wat een voorrecht dat de Gekruisigde ons oproept ons met Zijn kruis te identificeren.

Wat raakt ons

Het doet pijn als we zien dat Christenen de Gekruisigde niet volgen, maar dat het gaat om 'ik' en 'mijn'.
"Mijn bediening, mijn gemeente, mijn zalving en mijn...."

Onze toewijding: wij leggen ons leven af

Wij verlangen er intens naar dat we een gemeenschap zijn van volgelingen van de Gekruisigde, waarbij het niet langer gaat om ik maar om Jezus Christus die in mij leeft. Wij bouwen daarom aan een cultuur waarin houding en gedrag worden bepaald door navolging van de Gekruisigde en onderwerping aan de opgestane Heer. Dat is voor ons ultiem discipelschap.

"Het gaat niet langer
meer om onze ik, maar om
Christus die in ons leeft"



ZIE Jezus

Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op
Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof

Heb 12:2



Jezus is het Woord

Heel de Bijbel spreekt van Jezus. We zijn dankbaar dat we Hem steeds weer opnieuw horen spreken door het Woord. We zijn dankbaar als we zien dat gemeenten en individuele gelovigen leven vanuit een open Bijbel.

We zijn dankbaar omdat we weten dat onze gemeenten en onze beweging gefundeerd is op de Schrift.

Woord en Geest zijn geen tegenpolen. Ze zijn EEN, het is Jezus.

Wat raakt ons

Tegelijkertijd constateren we dat er soms weinig kennis van en liefde is voor het Woord. Waardoor er vatbaarheid ontstaat voor ongezonde leer.

Onze toewijding: wij zijn Bijbelgetrouw

We willen onze gemeenten helpen om te bouwen aan een cultuur van liefde en ontzag voor het levende en het geschreven Woord: Jezus Christus.

We willen onze leiders helpen een goed theologisch kader te vinden voor de vele vraagstukken die zich aandienen.

We willen meewerken aan een cultuuromslag waarin debat over waarheden vooral en in de eerste plaats verwondering wordt over Jezus de Waarheid ... en dat samen met alle heiligen.



Jezus is het lichaam

Hij is het Hoofd van zijn eigen lichaam, zijn gemeente. Dit is als een nieuw besef tot ons doorgedrongen. Dat is nogal wat ... de Gemeente is Jezus. Zijn Geest woont in Zijn lichaam. Daarom houden we zo enorm van de gemeente omdat we van Jezus houden. We zijn dankbaar dat Jezus door zijn gemeente heen zoveel herstel heeft gebracht in de wereld en in mensenlevens. Als gemeente zijn we de ogen en oren, handen en voeten, van Jezus daar waar we wonen. In het volle besef dat de gemeente altijd zal standhouden.

Wat raakt ons

Maar ook beseffen we dat we die roeping niet altijd waarmaken. Onze wijze van omgaan met elkaar laat dat zien. We doen Jezus pijn als we de ander niet zien als ook een lid van het lichaam. Dit geldt onder leiders, binnen onze gemeenten en ook als het gaat om gemeenten van andere denominaties.

Onze toewijding: wij zijn familie

We willen daarom bij het zien van Jezus, zien naar Zijn kerk, zijn lichaam, met een heilig ontzag. Als VPE willen we graag een relatie-netwerk zijn: leiders die van hart tot hart echt contact met elkaar hebben. Als leden van het Lichaam elkaar bemoedigen, ondersteunen en opbouwen.



Jezus is de Doper in de Geest

Jezus heeft beloofd Zijn Geest uit te storten. De Pinksterbeweging begon begin 1900 toen hongerige mensen baden om de doop in de Heilige Geest. Een enorme beweging van God kwam en komt nog steeds daaruit voort ... wereldwijd. Velen van ons kennen deze geweldige ervaring in hun verlangen om Jezus te kennen en in zijn kracht te wandelen. Wat zijn we dankbaar voor onze wortels.

Wat raakt ons

Maar we zien ook dat er Christenen en gemeenten zijn die dit kwijtgeraakt zijn. We zien ook gemeenten die worstelen om in deze dimensie van de Geest te leven. We zien dat het verrassende element van de werking van Gods Geest plaats heeft gemaakt voor marketing en organisatie.

Onze toewijding: wij zijn Geestvervuld

We geloven met heel ons hart dat Jezus dezelfde is en dat Hij doopt met Zijn Geest. Waar we maar kunnen, willen we in Hem meebouwen aan een cultuur van honger en dorst naar de realiteit van Jezus' aanwezigheid in onze gemeenten door de werking van Zijn Geest.



Jezus is bedieningen.

We zijn dankbaar dat er de laatste twintig jaren een nieuwe erkenning is gekomen van de 5 bedieningsgaven zoals we die kennen vanuit Ef.4:11. Het zijn de gaven die Jezus laten zien in hun functioneren. Want Hij is de Apostel, de Profeet, de Evangelist, de Herder en de Leraar. Elk van deze gaven laten iets zien van Jezus als onze Toeruster. De gaven zijn van Jezus en voor Jezus' lichaam, representeren Hem en doen gelovigen groeien in het kennen van Hem. We zijn dankbaar dat we ze in toenemende mate zien functioneren in en voor de plaatselijke gemeenten.

Wat ons raakt

De nieuwe erkenning van de Bijbelse rol van de vijfvoudige bediening roepen helaas discussies op van wie de eerste of de belangrijkste bediening is, terwijl dit de aandacht afleidt van wie Jezus is. Ook zien we een tegenbeweging gevoed door angst voor dominantie van met name de apostelen en de profeten.

Onze toewijding: wij zijn toerustingsgericht

Vanuit de VPE willen we ruimte geven aan het goed functioneren van de Ef.4:11-bedieningen. De VPE streeft ernaar dat alleen Jezus wordt gezien in de toerustende bedieningen en dat ze dienstbaar zijn aan de lokale gemeenten.



Jezus is Bruidegom.

De gemeente is de Bruid van Jezus. Het is te mooi voor woorden ... we zijn niet alleen gered en vergeven, maar de liefde van Jezus verandert ons tot zijn Geliefden. Zijn Geest nodigt ons uit tot intimiteit met Jezus Christus. De Vader heeft een volmaakte Bruid voor zijn Zoon op het oog. De bevrijdende waarheid dat we onze identiteit vinden in Jezus' liefde dringt steeds meer door.

Wat raakt ons

We zien de eenvoud van de liefde voor Jezus onder druk staan. Mede door de druk-druk-druk tijdsgeest die velen afhoudt van dat "ene wat slechts nodig is". We zien voorgangers, oudsten en leiders die worstelen met tijdsdruk, het beslag dat op ze gelegd wordt vanuit de bediening en die daardoor zelfs opgebrand raken.

Onze toewijding: wij zijn aanbidders

We willen bouwen aan een besef dat alles gaat om het weten en ervaren van hoezeer Hij van ons houdt en vervolgens onze liefde voor Hem. Deze liefde is de basis van ons leiderschap. Zowel in onze regionale en landelijke ontmoetingen als in onze plaatselijke gemeenten willen we bouwen aan een cultuur van Jezus' aanwezigheid door de Geest.

Zie Jezus... alleen Jezus
Jezus totaal centraal
extreem Christocentrisch



*"Bouwen aan een cultuur van
honger en dorst naar
Zijn aanwezigheid!"*

ZIE Jezus

In Hem is alles geschapen, alles in de hemel
en alles op aarde, het zichtbare en het
onzichtbare. Alles bestaat voor Hem en
alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het
lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij.

Col 1:16-18

Gebed

Here Jezus,
wij *belijden* dat Uw Naam
en Uw eer in het geding zijn.
Ook dat Uw hart opnieuw pijn is gedaan
Wij bidden om *vergeving en vernieuwing*.
We willen als Mozes, Nehemia en Jesaja,
pleiten op Uw beloften en trouw.
Ja Here Jezus wij pleiten
op *Uw vergoeringswerk aan het kruis*.
Wij willen ons verantwoordelijk voelen
voor alle VPE-gemeenten, voor Uw schapen.

Vergeef en vernieuw ons.
We geloven dankbaar
dat U ons hierin wilt verhoren.
We vertrouwen U dat U herstelt en vernieuwt
en opwekking brengt in onze harten
en dat uw liefde ons voorbeeld is
als leiders en in onze gemeenten.
We bidden om *een nieuwe vervulling met uw Geest*;
U hebt ons daarom immers uitgenodigd
tot U te komen als we dorst hebben?

U Zelf zult het werk dat U begonnen bent afmaken.
Op U te zien en op U te gaan lijken
zodat iedereen Jezus in ons ziet.

Amen

Leidersteam van de VPE





Ons hartsverlangen

**Een nieuwe vervulling met Uw Geest. Dat U het werk
dat U begonnen bent in onze harten, zult afmaken.**

Zie Jezus

ONZE ROEPING: ZIE JEZUS

Door de kracht en de wijsheid van de Heilige Geest zullen we jou en je gemeente ondersteunen, stimuleren en prikkelen om Jezus Christus centraal te stellen. Door je jezelf te verloochenen - samen met ons - en het kruis op je te nemen en de Here Jezus te volgen.

Zie Jezus = kerken met Pinkstervuur

We zijn geroepen kerken en bedieningen te vernieuwen in Christus Jezus. Iedere gemeente in Nederland die bij ons aanklopt helpen we -in gezamenlijke afhankelijkheid en kracht van de Heilige Geest- geheel Christocentrisch te worden. We planten nieuwe kerken die radicaal Jezus in alles aanbidden, aangevuurd door de Heilige Geest.

Zie Jezus = vernieuwde leiders

Wij zijn geroepen om jou als leider te ondersteunen bij het creëren van een kerkcultuur waarbij Jezus Christus centraal staat. Je bent een door God geroepene. We ondersteunen je daarom met karaktervorming, bemoediging en zelfverloochening. We beloven je dat we geestelijke vaders en moeders voor je zullen zijn. We stimuleren jou om dat zelf ook te zijn voor je omgeving.

Zie Jezus = discipelschap

Wij zijn geroepen om jou als discipel toe te rusten de gekruisigde en opgestane Heer Jezus in houding en gedrag na te volgen. We bekwamen je om als Jezus te leven en levensvragen vanuit de Bijbel te beantwoorden. We rusten je toe om in woord en daad een levende getuigenis te zijn van Jezus in je gezin, in de gemeenten en in de wereld.

Zie Jezus = Gods koninkrijk zichtbaar maken

Wij zijn geroepen om jou als leider van een gemeente en staande in de bediening te ondersteunen de aanwezigheid van Jezus te brengen in persoonlijke gebrokenheid en nederigheid. Daarnaast zullen we je ondersteunen om Jezus' belang, kracht, wijsheid en eer te vertegenwoordigen bij overheid en organisaties. Dan zien we Gods Koninkrijk werkzaam in deze wereld.

Zie Jezus = priesterschap

We zijn geroepen Gods heilige aanwezigheid in alle facetten van het (gemeente-)leven mogelijk te maken. Om te genieten van het één zijn met Jezus. Als priesters doen we samen met jou voorbede voor Zijn volk en de wereld. We rusten je toe om je te voeden met de onuitsprekelijke liefde van God de Vader voor Zijn Zoon Jezus Christus.



ZIE Jezus

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.

Hand 1:8

ONZE TOEKOMST IN 2033

WIJ HEBBEN TOEKOMST- DROMEN

"Stromen van
levend water"





ZIE Jezus

Ik vergeet wat achter mij ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de Hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.

Fil 3:14



Toekomstdroom 2033

Bezoekers van een VPE-gemeente ervaren dat de mensen in de gemeente geleid worden door Jezus. Dit werkt aanstekelijk.

De eregast

MIJN BUURMAN HAD MIJ AL DIVERSE MALEN GEVRAAGD OM ZIJN GEMEENTE TE BEZOEKEN. LANGE TIJD HEB IK DE BOOT AFGEHOUDEN. MAAR NU BEN IK OVERSTAG GEGAAN. TELKENS WANNEER IK NAMELIJK MIJN BUURMAN ONTMOETTE WAS ER 'IETS' AAN HEM WAT ME NIEUWSGIERIG MAAKTE. ALS IK IN ZIJN OGEN KEEK, MEENDE IK 'IETS' TE ZIEN DAT ANDERS WAS: EEN SPRANKEL, BLIJDSCHAP, LICHT. VIA YOUTUBE EN INSTA ZAG IK FILMPJES DIE DIT BEELD BEVESTIGDEN.

Ik heb voor het eerst een samenkomst bezocht. Best spannend. Zodra ik echter binnenkwam, was het meteen duidelijk; hier gaat het anders dan normaal. Het gebouw is prima in orde, dat is het niet. Het zijn de mensen. Die zijn anders. Hun houding en gedrag laten mij me welkom voelen. Ook in hun ogen zie ik datzelfde licht en blijdschap. Ze zijn anders, liefdevol en begripvol. Ik voel me zo ontzettend welkom en gezien. Ik merk dat de eerste spanning al wat begint te zakken.

Hoewel ik niet goed snap hoe ik me moet gedragen binnen de gemeente voel ik me totaal niet afgewezen. Als ik om me heen kijk zie en proef ik dat ik niet de enige ben die een vreemde eend in de bijt is. Ik zie mensen die ik eigenlijk niet zo snel in de kerk zou verwachten; dak- en thuislozen en zakenmensen zitten naast elkaar. Succesvolle mensen en minder succesvolle mensen worden verwelkomd alsof ze eregasten zijn. Ook ik word verwelkomd en iedereen is vriendelijk tegen me.

Hoewel ik als eregast word behandeld, lijkt het erop dat alles wordt gedreven door een andere Eregast. Ik ken Hem nog niet maar ik proef en ervaar aan alles dat er zo'n liefde is voor Hem. De mensen die ik ontmoet hebben zo'n liefde voor Hem. De liefde en de passie die ik ervaar in de samenkomst maakt dat ik nieuwsgierig begin te worden. Wie is die andere eregast?

Zodra de samenkomst begint, stap ik in een andere dimensie. Ik hoor niet alleen woorden, zing niet alleen liederen maar mijn hart en emoties worden geraakt op manieren waar ik niet eerder geraakt werd. Voor de mensen die al wat langer meegaan is het niet nieuw. Ze lijken vertrouwd hiermee te zijn. De atmosfeer en de ruimte voelt anders. Het voelt geladen met een 'tegenwoordigheid' van iets of iemand.

Alles is goed geregeld en over nagedacht. Er is echter geen druk, manipulatie of trucjes. Daarnaast krijg ik het gevoel dat het programma en de tijd niet leidend zijn. Er is altijd ruimte en vrijheid om een andere afslag te nemen. In mijn ooghoeken zie ik hoe meerdere mensen aangeraakt worden door die tegenwoordigheid. Ik zie hoe mensen helemaal niet bezig zijn om op elkaar te letten, maar ik zie ze vol liefde en bewogenheid hun hart uitstorten. Ik zie kinderen en tieners

genieten en vrij de Eregast verhogen. Sommigen dansen, anderen liggen, weer anderen zie ik een arm om iemand heen slaan. Natuurlijke barrières lijken er niet te zijn.

In de samenkomst hoor ik regelmatig verhalen van mensen die 'iets' met die Eregast hebben meegemaakt, Jezus. Hoe Hij hun leven heeft veranderd. Ik hoor hoe huwelijken herstel hebben gevonden, hoe gezinnen weer goed functioneren, ruzies zijn bijgelegd, hoe mensen hun bestemming hebben gevonden, genezing hebben ervaren. In plaats van dat de getuige centraal staat, staat Jezus centraal en wordt iedereen nog meer vervuld met vreugde en aanbidding voor Hem.

Enkele weken later

Nu ik hier een paar keer ben geweest, krijg ik meer zicht op wat er gebeurt achter de schermen. Ik leer mensen kennen en activiteiten. Ik zie authentieke mensen, leiders van de gemeente, die voorgaan in het diepe verlangen om Jezus in alles te volgen. Ik zie dat het mensen zijn die echt vanuit een andere dimensie leven. Ze hebben een rust en een blijdschap die als tegengif lijkt te werken voor alles wat ik in de wereld tegenkom qua onrust en onzekerheid.

Naarmate ik meer met deze mensen in contact kom, proef ik dat hier wordt begrepen wat Zie Jezus betekent. Ze helpen mij verder op weg om Jezus te leren kennen en hoe Hem te volgen in het dagelijks leven. Ze delen uit ervaring hun eigen valkuilen en zijpaadjes en helpen daarmee te voorkomen dat ik soms een misstap maak. Aan de andere kant is er altijd genade en liefde wanneer er misstappen worden gemaakt. Alles wat er in het huis gebeurt lijkt te wijzen naar Hem.

Ik hoor en zie steeds meer mensen in de gemeente die de stem van de Eregast hebben gehoord. Ze hebben bijzondere ontmoetingen gehad met Hem en maken op basis daarvan keuzes die helemaal niet voor de hand liggen. Ik zie mensen goederen delen met elkaar, banen opzeggen om datgene te doen wat de Heer tot hen zegt en hoor hoe mensen bovennatuurlijke voorziening hebben ervaren en God alle eer geven. Het heeft me hongerig gemaakt. Deze Jezus wil ik kennen, Hem wil ik volgen. Mijn levensmotto is geworden: Zie Jezus!

Bezoeker VPE-gemeente, 2033



Toekomstdroom 2033

Vooraanstaande mensen met vooroordelen over christenen en hun geloof, merken dat er iets veranderd is. Iets dat aanstekelijk werkt.

De stralende bruid!

AL SINDE DE TWEDE WERELDOORLOG WAS EUROPA HET SECULIERE CONTINENT. HET CONTINENT WAARIN ER EEN RELIGIEUS ONDERSCHIED WERD GEMAAKT TUSSEN KERK EN STAAT. MAAR WAT HEBBEN WE EEN ZEGENINGEN MOGEN ZIEN DE AFGELOPEN 10 JAAR!

De Pinkster- en Evangeliebeweging is gaan focussen op de absolute kern: het dwars door alle talen en stammen heen vertellen van het Goede Nieuws van Jezus Christus. Aangewakkerd door Zijn Geest!

Tien jaar geleden was voor ons een ommekeer. Het begon in Nederland met verschillende VPE-gemeenten. Maar al snel ging het de grenzen over. Het werd ons zo duidelijk dat we terug mochten naar het hart van Christus. Naar Zijn allesverslindende liefde, naar Zijn offer, Zijn Heerlijkheid en Zijn persoonlijke liefde en leiding voor ieder mens. We zijn de Heilige Geest als beweging meer en meer gaan vragen om ons te onderwijzen over Christus, om ons steeds dichterbij Hem te brengen. We waren te veel bezig met wonderen, met muzikaal spektakel, met theologie, met maatschappelijke vraagstukken en daardoor was onze Bron meer en meer droog komen te staan.

Als tienduizenden mensen bidden voor een intieme liefdesrelatie met hun persoonlijke Verlosser ... dan kan het effect niet uitblijven! De persoonlijke, maar ook de collectieve liefdesrelatie met Jezus werd groter en groter totdat steeds meer gemeenten het punt bereikten waarop ze ervan gingen overstromen. De liefde van Christus is zo overweldigend dat je het goede nieuws niet langer voor jezelf kunt houden. Collega's, vrienden, familie ... ze zien je stralen! En ze vragen je ernaar. En zo verspreidt het evangelie zich zonder de inspanning van mensen.

De Geest nam vele mensen, gemeenten opnieuw en overweldigend in beslag! Halleluja!

En in tien jaar tijd hebben we meer bekeringen, kerkplantingen, missiewerkers gezien dan de veertig jaar daarvoor. Mensen zitten vol van Jezus en willen daarin vieren, werken en delen; elke dag.

De scheiding tussen kerk en staat is er nog steeds. Maar inmiddels trekt de staat zich zo terug dat er heel veel ruimte komt voor Christenen om de liefde van Jezus handen en voeten te geven voor hun naaste. In armoedebestrijding, in hulp voor kinderen, verslaafden, daklozen, psychisch belaste mensen. De oogst wordt groter en groter en alles wat wij kunnen doen is God danken voor dit wonder. Inmiddels wordt Europa door de rest van de wereld als inspiratiebron gezien. Wie had dat gedacht, tien jaar geleden.

Als ik achteraf terugdenk aan de hoog theoretische discussies over bijvoorbeeld discipelschap en kerkelijk leiderschap, kan ik niet anders dan met een glimlach terugkijken. We waren zo hard aan het werk. Met de beste bedoelingen. Maar wat een vreugde en kracht gaat ervan uit als je opnieuw Jezus mag leren kennen en mag vertrouwen op de kracht van Zijn Geest. Ons onderpand, maar vooral ook Zijn Koninkrijk gevestigd hier op aarde. Van harde werkers zijn we getransformeerd naar stralende bruid! Zijn bruid! Ik ben zo dankbaar dat ik daar getuige van mag zijn, juist in deze tijd. Een voorrecht.

Leider VPE, 2033



Toekomstdroom 2033

Meer Jezus in meer mensen. Een leven vol van Gods tegenwoordigheid in ons, in de gemeente. Een grote familie waarin Gods Geest aanwezig is in ieders hart.

2033

YES, HET IS WEER ZONDAG!

AL IS NIKS PERFECT VOORDAT JEZUS TERUGKOMT, WÁT EEN VERSCHIL IN DE KERK, IN JEZUS VOLGEN, DE LAATSTE JAREN! NA DE CORONACRISIS VAN ALWEER 13 JAAR GELEDEN HADDEN WE GEEN IDEE HOE HET ZOU GAAN WORDEN. MAAR SINDE WE JEZUS ÉCHT CENTRAAL PLAATSEN, IS HET OF ALLES OP Z'N PLEK VALT. IN ONZE EIGEN GEMEENTE, MAAR NAAR WAT WE HOREN EN ZIEN IN DE ANDERE VPE-GEMEENTEN NET ZO GOED.

Jezus' Grote Gebod van liefde, radicale liefde, kwam centraal te staan. Het gaat diep, maar we laten Jezus Zijn gang gaan. In onze harten, houding, relaties, seksualiteit, gezinnen, agenda, telefoongebruik, zelfs onze (inmiddels volledig digitale) portemonnee. Het doet pijn, het leek onmogelijk, maar Jezus maakt Zijn belofte waar: Hij geeft Zijn Geest aan wie Hem gehoorzaam zijn! Een onmogelijk leven van echte Jezus-liefde waarin we ons leven inzetten voor elkaar: Gods Geest doet het in ons. We zien Gods hart van pure liefde, en kunnen niet anders dan samen met Hem het kwade te haten. En na elke bekering komt God met zo'n kracht tot verandering over ons... Nooit gedacht dat we, ook als oudsten, teamleiders en werkers in de gemeente, zo Jezus mochten ervaren in onze diensten en onze samenwerking. We staan weer bekend om onze onderlinge liefde en pure levenswandel... een regelrecht wonder!

En Jezus' Grote Opdracht, discipelen maken, kwam centraal te staan. Ook daarvoor hadden we eerlijk gezegd de hoop grotendeels opgegeven. Maar waar we vroeger blij waren als we konden 'vasthouden wat je hebt', is nu de kwaliteit van Jezus' leven in ons echt belachelijk aantrekkelijk geworden voor zoveel mensen om ons heen. De druk van de wereld om mee te gaan in hun manieren is heftig, groter dan ooit... maar de Heilige Geest geeft ons moed om zonder compromis mensen op te roepen tot bekering... en zalft die boodschap dan met zulke grote wonderen en kracht! Midden in deze gekke tijden is het heerlijk alle hensen aan dek is om al die hongerige nieuwelingen en jongeren in te voegen. We ontmoeten elkaar digitaal, in huizen, in de openlucht, in kerken in kleiner en in groter verband, hebben "experience" met Jezus. We moeten steeds op zoek naar nieuwe gebouwen

en huizen om ze allemaal een plek te geven!

Heerlijke, heilige chaos.

Het voelt als een grote familie. In onze gemeente, maar ook tussen de gemeenten onderling. Waar de een tekort komt, vult de ander aan. We sturen elkaar teams, delen ons geld, inspireren elkaar met ideeën en visie. We stichten samen kerken, helpen samen de vele vluchtelingen, zien onze jongeren en kinderen groeien in gezamenlijke kampen en diensten, sturen zendelingen naar de laatste paar onbereikte volken.

Wat een tijd. Alsof God de wereld, en ook ons mooie Nederland, voordat de dag van het grote oordeel komt nog een grote, laatste kans wilde geven. Om Jezus, de échte Jezus, in al Zijn volheid, in al Zijn glorie, in liefde én kracht, in vruchten én gaven, te zien, horen, voelen, ontmoeten ... en wat zijn we dankbaar dat daar miljoenen mensen, uit de gekste en uit de meest alledaagse achtergronden, daarop hebben gereageerd.

Yes... het is weer zondag. De hele week hebben we Jezus ontmoet: alleen, als gezin, in onze huisgroepen en van de straat tot de school tot de werkvloer. En nu weer samen met de hele kerkfamilie vieren wat er gebeurd is, wonderen horen en zien, Hem ontmoeten, en zien wie God weer heeft toegevoegd.

Meer Jezus in Meer Mensen... het lijkt wel alsof de hemel alvast op aarde is komen wonen.



Toekomstdroom 2033

Een totale focus op Jezus Christus als Bron en als Doel in
alles zorgt voor een oprechte omgang,
bemoediging en dienstbaarheid.

Jesus' omarming

IK WIL IETS MET JE DELEN. ONLANGS BEN IK LID GEWORDEN VAN DE VPE. HET HEEFT MEZELF VERRAST. IK HEB HET GERUCHT VAN VERNIEUWING OPGEVANGEN EN BEN GAAN KENNISMAKEN EN GAAN PROEVEN. EN DAT SMAAKTE NAAR MEER. IK ZAL HET KORT PROBEREN TE BESCHRIJVEN.

Feitelijk is het kort samengevat: niet programma's en activiteiten, maar de totale focus op Jezus Christus als Bron en als Doel in alles, heeft me helemaal gepakt. Wat een bijzondere cultuur van Gods Koninkrijk!
Hoe uitte zich dat zul je vragen?

Om een paar dingen te noemen:
De samenkomsten waar ik geweest ben waren zo authentiek. De Heilige Geest beweegt krachtig omdat het over Jezus gaat en niet over de VPE of over afgeleide zaken. De wijze waarop men met elkaar omgaat: geen haantjesgedrag of iets dergelijks maar oprechte interesse en dienstbaarheid naar mij, ondanks dat ik een kleine gemeente leidde. Het was alsof ik Jezus' omarming ervoer ... zo was het echt!

Ik ben ook uitgenodigd om deel uit te gaan maken van een voorgangers-smallgroup. Wat gaaf dat ik alles van mijn leven daar kan en mag delen. Het bouwt mij en mijn vrouw enorm op. Ook de bedieningen die langszij gekomen zijn in de gemeente hebben een enorme doorbraak veroorzaakt en geholpen een gemeente te worden waar Jezus centraal staat. Waar zowaar een mooie discipelschapsbeweging op gang is gekomen... en we dopen weer regelmatig! Eerlijk gezegd weet ik niet wat me overkomt en ik kan ook niet zeggen dat het door de VPE komt: immers de doorgaande vernieuwing waar we nu in zitten is Jezus-alleen-door-de-Heilige-Geest.

Dit wilde ik toch even met je delen.

VPE-voorganger, 2033



Één bron, één verlangen en één doel

Wij zien op Jezus, verlangen naar vernieuwing
in Hem, zodat mensenlevens veranderd
worden en Gods koninkrijk zichtbaar wordt
in Nederland.

"Sluit jij aan?!"

