

Ik ben Wendy Ananius. In januari 2008 besloot ik naar Borneo te gaan om vrijwilligerswerk met kinderen te gaan doen in "Living Water Village" dat is opgericht door Ronny Heyboer en zijn vrouw Kay. Daar heb ik mijn man Bambang ontmoet en samen hebben we nu een prachtige dochter, Alicia. We dienen samen de Heer in dit project in Borneo, Bambang als hoofd van de basisschool en ik als helpster/kinderjuf en samen zijn we kinderhuisouders van Asrama 1. Er is veel om dankbaar voor te zijn: dat we in deze ministry mogen wonen en elke dag de liefde van God mogen ervaren en Zijn bescherming. Ook zijn we dankbaar voor jullie gebeden, jullie liefde en jullie financiële ondersteuning.



## Nieuws uit Borneo

Lieve broeders en zusters.

Hier zijn wij weer met een nieuwe nieuwsbrief.

Sorry, Wij hebben het erg druk gehad en nog steeds, vandaar dat het even duurde dat ik weer een nieuwe nieuwsbrief schrijf.

Eén van mijn taakjes hier in de ministry (naast een hele hoop anderen taken) is de sponsor brieven die de mensen versturen naar hun sponsor kinderen, hier in ontvangst te nemen, te vertalen, aan het kind te geven en te zorgen, als het kind iets terug moet schrijven, dat het gebeurt en daarna weer de brief te posten terug naar de afzender. Wij hebben op dit moment een nieuw post adres waardoor bepaalde brieven nog aan bleven komen op het oude adres. Laatst hebben wij deze brieven opgehaald en dat bleken er meer dan 90 te zijn. Dus ik (Wendy) moest al die brieven openmaken enz. vandaar dat het even duurde dat wij nog geen nieuws brief konden maken. Maar prijs God, ik ben klaar.

Afgelopen december is mijn vader hier geweest. Hij had erg genoten van zijn tijd hier en vond het jammer om weer terug te gaan naar het koude kikkerlandje. Het waren weer mooie feestdagen die wij mogen herinneren.

De geboorte van onze Redder.

Ik (wendy) heb met mijn leesklasje een dansje gedaan op het liedje; baby, baby boy. Ook hebben we dit jaar weer met zijn allen gezamenlijk gegeten (de hele ministry kwam samen).

De kinderen kregen een kleinigheidje, wat zo mooi was om te zien.. vooral de kinderen die voor het eerst een cadeautje kregen. Hun gezichten zeggen het helemaal. Oud en nieuw jaar mochten we ook allemaal samen vieren, met God aanbidden, spelletjes doen, gezamenlijk eten, en gezellige kampvuur wat erbij hoort.

Wij hebben afgelopen jaar veel nieuwe kinderen binnen gekregen. Waaronder 3 kleine jongetjes die broers van elkaar zijn, dezelfde moeder hebben maar verschillende vaders. Ze woonden niet bij hun eigen ouders, maar andere mensen hadden ze een soort van geadopteerd, omdat zij zelf geen kinderen hadden. Maar naar verloop van tijd werd ze zelf zwanger en gaf ze geen aandacht meer aan deze 3 kinderen, zo kregen ze bijvoorbeeld maar 1 keer per dag te eten. De vader (die ze geadopteerd had) heeft ze naar onze ministry gebracht waar ze nu 3 keer per dag te eten krijgen en scholing en de liefde van God mee krijgen. Ze waren in het begin erg verbaast, en zeiden: wij hoeven maar 1 keer per dag te eten. Dus Susi één van onze leidster hier vertelde hen dat ze hier 3 keer per dag te eten krijgen. Ze waren zo blij. En als je ze nu ziet, zie je een smile op hun gezichten. (eerste en tweede foto rechts boven)

His face says it all



How Cute :)



By the campfire



Worshipping God



Christmas dinner together



## Leesklasje

Wat geniet ik (Wendy) toch van mijn leesklasje. Ik heb al meer dan 10 jaar in de kleuterklas les mogen geven, en dat waren mooie tijden en heb daar erg veel geleerd. Maar afgelopen December was het mijn laatste keer om les te geven in de kleuterklas. Omdat ik mij meer wou focussen op mijn leesklasje. Want als ik stop met lesgeven in de kleuterklas, zou ik meer tijd kunnen besteden aan mijn leesklasje, en op dit moment hebben zij het hard nodig.

Aangezien hun nivo erg laag is en ze aankomende juli naar school gaan. Bid mee voor deze kinderen, ik heb op dit moment 11 leerlingen. De jongste is 5 jaar en de oudste wordt 18 jaar (die de basisschool heeft afgerond maar niet kan lezen of rekenen, wat hier vaak gebeurt, doordat de leraren niet komen opdagen of dat het nivo in het dorp erg laag is, of het gebouw is er, maar er zijn geen leraren/leraressen of net andersom.

Dus met allemaal verschillende nivos en leeftijden wat ook weer een uitdaging is en het iets moeilijker maakt om les te geven. Ondanks dat ik ook niet ben afgestudeert als lerares, maar eigenlijk als kapster, prijs ik God dat ik deze kans krijg om ze te mogen helpen.. God heeft mij dit talent en het geduld gegeven dat ik deze mooie kinderen mag helpen.

Wij zijn nu 5 maanden bezig en het is geweldig mooi om te zien, hoe ze groeien en dat ze beginnen te lezen enz.  
Ik voel me erg gezegd hierdoor.

Ook krijgen de kinderen die in het laatste jaar zitten van de hogere middelbare school, en de lagere middelbare school en basisschool klas 6, hun eind examens.  
Begin mei mag Alicia dus op voor haar eind examens. Bid mee voor al deze kinderen die hieraan mee doen dat ze zullen slagen.

De basisscholen in de regio Melawi hadden wedstrijden gehouden. Onze school deed ook mee. Onze school won de meeste wedstrijden waar door ze de eerste plaats hadden gewoon. Er waren danswedstrijd, voetballen, volleybal, kleurwedstrijd, wetenschap, pantomime, Art (Volkspeelgoed maken, zie laatste foto rechts) enz.

Het laatste wat ik/ wij willen delen is, in 2023 hadden Alicia en ik een bezoekje gebracht aan Nederland, wat dus nu weer meer dan 2 jaar geleden is geweest.

Alicia mist vooral haar neefjes en nichtjes en oma en opa en de rest van de familie en vrienden ( en natuurlijk ik ook) en daarom willen wij graag naar Nederland komen aankomende maand mei. Omdat Alicia dan klaar is met haar middelbare opleiding en de maand mei goedkoper is voor vliegtickets willen wij graag die maand komen. Wilt u mee bidden dat God verziend van de kosten van de vliegtickets (€ 1500).



**ALWAYS PRAY.  
NEVER LOSE HOPE.**  
*Romans 1:16*

## GEBEDSPUNTEN:

- \* RONNÝ'S GEZONDHEID. EN ZENDINGSREIS, HIJ IS OP DIT MOMENT IN SINGAPORE DAARNA GAAT HIJ NAAR AMERIKA.
- \* ALLE ZIEKEN HIER OP DE MINISTRY, VOORAL YOLANDA EN FLORA DIE EEN HART PROBLEEM HEEFT.
- \* DE VEILIGHEID VOOR ALLE KINDEREN EN LEIDERS EN WERKERS
- \* VOOR LILÝ EN TRI DIE ZWANGER ZIJN
- \* DE RESTERENDE STUKKEN GROND DIE DE MINISTRY WIL KOPEN( PRIJS GOD, TWEE STUKKEN GROND HEEFT DE MINISTRI KUNNEN KOPEN.
- \* DE GEZONDHEID VAN MIJN SCHOONMOEDER DIE DIABETES HEEFT, HAAR OGEN GAAN ERG HARD ACHTERUIT, ZE HEEFT ERG VEEL PIJN AAN HAAR LINKER OOG, ZE IS DAAR AL BLIND MEE, MAAR ZE HEEFT ERG VEEL PIJN. EN MIJN OMA DIE OUDERDOMSKLACHTEN HEEFT, EN NIER KLACHTEN
- \* VOOR MIJN LEESKLASJE
- \* VOOR NIEUWE ZENDELINGEN DIE ONZE TEAM KUNNEN VERSTREKKEKN.
- \* MATRIAAL VOOR DE GEBOUWEN DIE NOG NIET AFZIJN.
- \* VOOR MIJ EN ALICIA`S TRIP NAAR NEDERLAND
- \* VOOR VERVANGING VAN RANI,DIE MIJ OP DIT MOMENT HELPT IN MIJN LEESKLASJE.
- \* VOOR ALICIA EN ALLE ANDERE KINDEREN DIE IN HUN EXAMEN JAAR ZITTEN
- \* VOOR BAMBANG DIE AFGELOPEN JAAR WEER BEGONNEN IS MET STUDEREN VOOR DOCTORAAT. DEZE STUDIE DUURT ONGEVEER 3/4 JAAR.

Ronny & Kay



## DANKPUNTEN:

- \* DAT WIJ GEZOND ZIJN
- \* DAT WIJ HIER GOD KUNNEN/MOGEN DIENEN
- \* ONZE PRIVÉ-SPONSORS EN DE SPONSORS VOOR DE MINISTRY
- \* GODS BESCHERMING EN ZIJN LIEFDE ELKE DAG
- \* ONS KINDERHUIS (PAULUS)
- \* VOOR ONZE MOOIE TEAM (MISIONARIS TEAM),
- \* RANI DIE MIJ IS KOMEN HELPEN MET MIJN LEESKLASJE TOT HET EINDE VAN DIT SCHOOLJAAR.
- \* DAT WE KERST HEBBEN MOGEN VIEREN SAMEN.
- \* DAT MIJN VADER HIER MOCHT KOMEN
- \* LAND GROND DAT DE MINISTRI HEEFT KUNENN KOPEN



Bijbel vers voor deze nieuwsbrief

Markus 11:24

Bambang S.A  
15-11-1982

Wendy v/d Broek  
12-10-1986

Alicia Mercy Ananius  
28-10-2010

Fam: Ananius

Rivers of Life Ministries  
P.O. Box 3203  
Kuching Sarawak  
Malaysia 93762

Rabobank  
w.van den Broek  
NL21 RABO 0123853060

